

Kopiark 1c

Post 3 til løb "Seder og fire grundsmage"



Ved påskemiddagen, som jøderne kalder *seder*, symboliserer de fire grundsmage salt, sødt, surt og bittert jødernes historie og minder dem om deres flugt og befrielse fra Ægypten.



Smagene samles på et fad, som jøderne kalder *seder-fadet*. Prøv selv at smage på tingene, mens I læser op, og snak i gruppen om, hvorfor de forskellige smage er gode til at minde jøderne om deres historie. Måske minder smagen jer om noget fra jeres egen historie?

Bitre urter:

Måltidet starter med bitre urter, f.eks. radisser eller peberrod, som dyppes i saltvand. Smagen symboliserer den hårde tilværelse, jøderne havde i Ægypten, og minder dem om deres salte tårer under deres ophold som slaver dér. Synes I, at smagen passer til mindet og historien? Prøv at beskrive smagen for hinanden og forklar, hvorfor I synes, den passer/ikke passer til mindet?



Sød frugtmos:

Herefter spiser jøderne noget sødt. Den søde smag skal minde dem om håbet og det frie liv. Det søde på seder-fadet er en frugtmos kaldet *charoset*. Frugtmosen er rød og ligner ler, og det minder jøderne om den ler, de brugte til at bygge deres nye huse med efter flugten fra Ægypten. Synes I, smagen passer til mindet? Prøv at beskrive smagen for hinanden og forklar, hvorfor I synes, den passer/ikke passer til mindet?



Usymet brød:

Under hele påsken må jøderne ikke spise symet brød, det vil sige brød, der hæver. De må kun spise brød, der ikke hæver, og det kalder for *matzah*. Det er for at huske, at det brød, jøderne bagte, da de flygtede fra Ægypten, ikke kunne nå at hæve. Synes I, smagen passer til mindet? Prøv at beskrive smagen for hinanden og forklar, hvorfor I synes, den passer/ikke passer til mindet?

